

LAAT ME NIET ALLEEN

Laat me niet alleen
Toe vergeet de strijd
Toe vergeet de nijd
Laat me niet alleen
En die domme tijd
Vol van misverstand
Ach vergeet hem, want
't Was verspilde tijd
Hoe vaak hebben wij
Met een snijdend woord
Ons geluk vermoord
Kom dat is voorbij
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

Lief, ik zoek voor jou
In 't stof van de wegen
De parels van regen
De parels van dauw
Ik zal hel mijn leven
Werken zonder rust
Om jou licht en lust
Goud en goed te geven
Ik sticht een gebied
Waar de liefde troont
Waar de liefde loont
Waar jouw wil geschiedt
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

Laat me niet alleen
Ik bedenk voor jou
Woorden rood en blauw
Taal voor jou alleen
En met warme mond
Zeggen wij elkaar:
Eens was er een paar
Dat zichzelf weer vond

Ook vertel ik jou
Van de koning die
Stierf van nostalgie
Hunkerend naar jou
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

Want uit een vulkaan
Die was uitgeblust
Breekt zich na wat rust
Toch het vuur weer baan
En op oude grond
Ziet men vaak het graan
Heel wat hoger staan
Dan op verse grond
Het wit mint het zwart
Zwakheid mint de kracht
Daglicht mint de nacht
Mijn hart mint jouw hart
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

Laat me niet alleen
Nee ik huil niet meer
Nee ik spreek niet meer
Want ik wil alleen
Horen hoe je praat
Kijken hoe je lacht
Weten hoe je zacht
Door de kamer gaat
Nee ik vraag niet meer
Ik wil je schaduw zijn
Ik wil je voetstap zijn
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

JOJO

Jojo

Hier is voor de pret wat te drinken en te roken

Wie wil er nu naar bed?

We gaan wat onrust stoken voordat het ochtend wordt

Jojo

Ik hoor je stem die brult een lied van overzee

Bretagne gaf het aan je mee, een dorp in slaap gehuld

Verdronken in de mist

Al lig je diep Jojo, je lied wordt gehoord

Al lig je diep, je leeft nog voort

Jojo

Wij knokken deze nacht als elke nacht tevoren

Jij rijdt het land weer door, ik bespeel een volle bak

Dit graf is het decor

Jojo

Wij liggen hier te praten van jeugd die plots voorbij was

Wij weten al te goed: een mens wil slapend leven en meten met twee maten

Al lig je diep Jojo, je hoop wordt gehoord

Al lig je diep, je leeft nog voort

Jojo

Jij brengt met gulle lach het nieuws van gene zijde

Nu ben jij dood en niet zo'n kloot die alles mag, zo'n zak, zo'n tyfuslijder

Jojo

De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen

Ik weet jij ligt te rillen, schaamt je voor mijn grillen, mijn lijstje met clichés

Al lig je diep Jojo, je lied wordt gehoord

Al lig je diep, je leeft nog voort

Jojo

De dag brengt nieuwe zaken, ik moet wat vrienden spreken

Ze dronken zich haast dood, hun hart was veel te groot, ze konden het niet maken

Jojo

Ik ben compleet verweesd, ik leef in onze dromen

Ik ben er haast geweest, slechts deze troost telt mee, dat ik je na zal komen

Al lig je diep Jojo, je lied wordt gehoord.

Al lig je diep, mijn lief, je leeft nog voort

ZONDER BAGAGE

De wereld heeft mij failliet verklaard
Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu
Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu
Weg met de kroegen, weg gezuip
Weg zijn de katers, dronken flaters
Glazige morgens en zorgen, niet te betalen

De wereld heeft mij failliet verklaard
Het is een verbazingwekkend lot waar men mij mee stoorde
Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde
Geen parasieten, geen gevlei
Geen gestroop meer, geen gevrij
Geen gelijk meer, 't is voorbij
Niets meer te halen

De wereld heeft mij failliet verklaard
Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij
Het is een geschenk van God en dit is wat ie zei:
Je moet weer werken, je moet weer zingen
Je moet weer lachen, je moet weer spelen
Je moet weer geven en beleven
Je moet weer stralen

De weg is vrij
De weg is open
De weg is mateloos van mij
Zonder bagage
Kan ik weer lopen
Want ik ben nu vogelvrij

De wereld heeft mij failliet verklaard
Ik ben ontstegen aan het groot krakeel
Ik ben ontstegen aan het maffe oordeel
Ik heb niets meer te verliezen
Ik heb alleen te winnen
Te beminnen
Te beginnen
Ik ben niet meer te achterhalen

MOOI

Ach zie de lammeren nou toch lurken
Aan hun vers geschoren moeders
En hoe de jonge zwanen
Donzen in de zachte sloot
En hoe de zwoele wind de wolken waait
Tot pas gewassen luchten
Kan iets mooier dan het mooi is
Kan iets groter zijn dan groot

En voel de hosta nou toch lonken
Haar knoppen staan op barsten
Het nieuwe riet drinkt gulzig water
Uit de smalle vaart
Kan iets frisser dan het fris is
Wulpser dan het wulpste
Ach ik ben Goddank
Dus nog een keer
Een jonge lente waard

En zie de irissen nou toch pronken
Met hun stampers als koralen
Een varen rolt haar blaren
Als een leguanentong
En zie de veulens nou toch wankelen
En de vogels naar hun nesten
Kan iets verser dan het vers is
Kan iets jonger zijn dan jong

Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt
Onder de wijde wilgen
De puppies rennen rondjes
Bijtend naar hun eigen staart
Kan iets leuker dan het leuk is
Jeugdiger dan jeugdig
Ach ik ben Goddank
Dus nog een keer
Een jonge lente waard

Dit is zo mooi
Het is om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi

En nu de wingerd zich wellustig
En het onkruid onbezonnen
En ik mezelf aftel
Van volwassen naar bejaard
Wordt het groener dan het groen was
Nu ik grijzer dan ik grijs ben
Ach ik ben Goddank
Dus nog een keer
Een jonge lente waard

Mooi
Het is om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi

En als vannacht de open hemel
De sterren strak laat stralen
En ik buiten op mijn rug lig
Starend naar het firmament
Kan het stiller dan het stil is
Eeuwiger dan eeuwig
Dan ben ik Goddank
Dus nog een keer
Gevangen in het moment

Oh
Dit is zo mooi
Het is om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi
Mooi
Om te janken zo mooi

WAAR DE REST BEGON

En ieder nieuw woord werd een liedje
En ieder nieuw ding moest geproefd en verteld
Niemand mocht verdrietig
En alles moest samen- het spelen, het slapen
En om de beurt iemand verliezer en iemand de held

Toegedekt
Of op schouders rondgedragen
Was ik alleen maar een naam die ik net schrijven kon
Wist ik veel
Ik snapte amper in die dagen
Waar ik ophield
En waar de rest begon

En ieder pad ontstond onder mijn stappen
En rende ik harder dan groeide de tijd
Niets was laf of dapper
Want niet was in plaats van iets anders, in plaats van iets beters
Dus niets was in plaats van voldoening of spijt

Toegedekt
Of op schouders rondgedragen
Was ik alleen maar een naam die ik net schrijven kon
Wist ik veel
Ik snapte amper in die dagen
Waar ik ophield
En waar de rest begon

Soms als nu iets onverwachts mijn woede sust
Of mijn razende gepieker neemt
Een paar seconden rust
Als een oogopslag, een hand, een lach
De stormen in mijn hoofd heeft bezworen of verdoofd
Is het terug, dan is het terug

En wat ik niet wilde zien, wie ik ijskoud voorbij liep
Blijkt met mij verweekeld in dezelfde dans
Dan krijgt de lucht weer dat lome laat maar komen
Van een zomerdag

Even lijkt elke afstand te vervagen
Valt alles samen in contouren aan de horizon
Zo volmaakt dat ik vergeet me af te vragen
Waarom het ophield
En waar de rest begon

LOOP DE REGEN IN

Loop de regen in
Kom nu eindelijk eens
Onder mijn jas vandaan
Laat me los, begraaf je
Niet steeds in mijn trui

Loop de regen in
Durf es één keer alleen
Tot die boom daar te gaan
En dan door
Het is maar een bui

En kom bij me terug
Als je ook zonder mij kunt
Op een dag kom jij
Zomaar opeens
Uit de regen vandaan

En dan zullen we zien
Als jij dan nog van me houdt
Of we dan toch nog misschien
Want ik hou van je
Of we dan toch weer misschien
Van voren af aan

Loop de regen in
Klamp je niet vast aan mij
Stamp es lekker alleen
Door die plassen daar
In zo'n buitje verdrink je niet

't Is de regen maar
Ga die bomen voorbij
En dan zover dat jij
Als je omkijkt
Je mij niet meer ziet

En kom bij me terug
Als je ook zonder mij kunt
Op een dag kom jij
Zomaar opeens
Uit de regen vandaan
En dan zullen we zien
Als jij dan nog van me houdt
Of we dan toch weer misschien

Want ik hou van je
Of we dan toch weer misschien
Van voren af aan

't Is de regen maar
Durf 'es één keer
Es één keer alleen
Bij me vandaan

Loop de regen in
Kom nu eindelijk eens
Onder mijn jas vandaan
Laat me los, begraaf je
Niet steeds in mijn trui